



DEN LILLA MÄNNISKANS HOPP

Oroligheterna och våldet visar hur svårt det är för mänskligheten att handskas med agg och bitterhet från det förflutna. Den lilla människans vanliga liv fylls av osäkerhet och otrygghet när framtiden ligger höljd i dunkel. Det blir svårt att planera det egna livet och sinnet blir oroligt.

Sådan var världen också när Jesus föddes. Den första julen firades obemärkt mitt bland stora händelser. Det romerska imperiet försökte etablera sin ställning i de ockuperade områdena, där motstånd och bitterhet frodades. Både i Galileen och Jerusalem var man tvungen att försöka anpassa sig till de order som den starkare parten gav. Upprättandet av skatteförteckningar tvingade Maria och Josef på en lång resa. Man frågade inte vanliga medborgare hurdant liv de önskade sig eller hur deras drömmar kunde förverkligas.

Gud föddes som människa mitt i en värld som var förhärdad av brutalitet och grovhet. Som ett litet nyfött barn gav han världen hopp, vilket vi fortfarande firar denna jul. Jesus födelse förkunnar viktiga saker. Gud har inte glömt den värld han skapade. Guds beröring ses inte i de stora händelserna, utan i den lilla människans vanliga liv, med all dess glädje och sorg. Den allsmäktige är inte rädd för eller tvekar att förbinda sig till det svaga, lilla eller obetydliga. Gud älskar också det som människor föraktar.

Julen för med sig ett budskap om hopp i vårt liv sådant det är just nu - ett hopp som överlever även i de mörkaste tider. Vår Herre Jesus är född, Gud är med oss!

"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." Luk.2:14

En god och välsignad julfest!

A handwritten signature in blue ink that reads "Tapio Luoma".

Tapio Luoma
Ärkebiskop
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland